

Nieuwsbrief

DECEMBER



Willem van Oranjeschool
School met de Bijbel

In dit nummer:

Goed nieuws	1
Personeel	1
Welkom	1
Zending	2
Sinterklaas	2
Studiemiddag	2
Inloopmoment	2
BLOC—test	2
Kerstbakjes	2
Kerstviering	2
Gebedsgroep	3
GGD-artikel hoofdfluis	3
Psalmen van de maand	3
Wij zijn op weg..	3
Jarigen	3

Belangrijke data:

7 december
Studiemiddag— VERVALT

9 december
Inloopmoment—VERVALT

23 december
Kerstviering 's middags op school

24 december
Volgende nieuwsbrief

GOED NIEUWS!

Goed nieuws. Dat kunnen wij allemaal wel gebruiken. Goed nieuws. Ook persoonlijk kan goed nieuws veel betekenen. 'Ik heb goed nieuws voor je.' Of die woorden die klinken uit de mond van een arts, of van een leraar, of van een leidinggevende, of van vader of moeder, het zijn woorden waar ons hart van opspringt. 'Ik heb goed nieuws voor je.' Wat een opluchting kunnen die woorden geven. Wat een blijdschap.

Het Kerstverhaal is ook goed nieuws. De allereerste verkondiger van Jezus' geboorte noemt het in ieder geval zo. Het is de engel die in de Kerstnacht tegen de herders zegt: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen...'

En dat goede nieuws is: 'Vandaag is in de stad van David jullie Redder geboren.' Dat is de boodschap van kerst: het hoeft niet uit onszelf te komen. En de boodschap van kerst is ook: het kan niet uit onszelf komen. Wij kunnen proberen tot grote hoogte te stijgen, onszelf te overtreffen, onszelf te boven te komen, maar we redden het niet. En het goede nieuws van kerst is, dat het van God komt. Hij daalde af. Hij werd mens, door zijn Zoon.

De engel zegt niet voor niets tegen de herders: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het *hele volk* met grote vreugde zal vervullen...' Kerst gaat ieder mens aan. Het goede nieuws is voor elk mens, dus ook voor ons!

PERSONEEL

Verlof

Juf Gerlinde heeft deze maand nog ouderschapsverlof en hoopt na de kerstvakantie haar werk weer te hervatten op maandag t/m woensdag in groep 0/1. Via deze weg willen wij juf Alie en juf Irma bedanken voor hun inzet tijdens het verlof. Juf Alie blijft tot de zomervakantie op donderdag en vrijdag werken in groep 0/1.

Opname ziekenhuis

Na de kerstvakantie wacht juf Mirella een ingrijpende operatie. Deze wordt uitgevoerd in Engeland. Ze zal in ieder geval t/m 24 januari daar verblijven. Vervolgens zal er nog een periode van herstel nodig zijn. Wij zijn ontzettend blij, dat juf Irma deze periode haar

werkzaamheden wil voortzetten op de Willem van Oranjeschool en dan in groep 6 op donderdag om de week en vrijdag. In een tijd van een groot tekort, zijn wij dankbaar dat het onderwijs op een goede manier door kan gaan. Meester Gijs zal op maandag in groep 7 les gaan geven.

Toekomstig vertrek

Zoals u misschien weet, is er al een tijdje een vacature voor een directeur in Aalst. Vacatures worden binnen de stichting gedeeld. Zo viel het oog van meester Huig van Duijn op deze vacature. Na een ronde van gesprekken en kennisgeving, is het resultaat dat hij onze school gaat verlaten en een benoeming heeft gekregen als directeur in Aalst.

U zult begrijpen dat wij dit ontzettend jammer vinden, maar respecteren uiteraard zijn keuze. Een nieuwe uitdaging wacht!

Gelukkig zal dat nog even tijdje duren, want hij wil graag een groot deel van dit schooljaar op onze school afronden. Er is nog geen definitieve startdatum bekend. Wij richten ons voorlopig op mei 2022. Wellicht zal hij t.z.t. een poosje op beide scholen werkzaam zijn. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

WELKOM

In december hopen de volgende kinderen vier jaar te worden:

12 december: Livia Vos
24 december: Charlotte van der Klooster
27 december: Lin Crielaard
28 december: Olivier Mans

Welkom bij ons op school. Wij hopen dat jullie met veel plezier naar school zullen gaan en wensen jullie een fijne en leerzame tijd toe!



ZENDING

Actie

Onlangs werd ik uitgenodigd om even in groep 6 langs te komen. Daar werd ik blij verrast door een overhandiging van € 240,-. De kinderen hadden een actie gehouden met als thema: van geven wordt je blij! Ze hebben allerlei karweitjes gedaan en zo geld ingezameld voor onze adoptiekinderen. Wat een mooi gebaar en wat geweldig dat julie dit zo met elkaar hebben gedaan!

SINTERKLAAS

Ook al zal het wat anders zijn dan anders, toch laten wij het sinterklaasfeest niet zo maar voorbij gaan. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Bij de kleuters is het thema al zichtbaar in de klas en voor de kinderen van groep 5 t/m 8 wordt het tijd voor het werken aan een surprise.

Zonder dat wij het hebben gemerkt, zijn Sint en zijn pieten al op school geweest. Want alle schoenen die op donderdag 25 november leeg zijn meegenomen, waren op vrijdag 26 november met een verrassing gevuld. Ook aan de kinderen die thuis zitten heeft hij gedacht.



Wij hopen er vrijdag 3 december een gezellige dag van te maken. De kinderen krijgen op school iets om te eten, maar wij vragen u om wel iets te drinken mee te geven.

STUDIEMIDDAG

Op dinsdag 7 december staat een studiemiddag in de jaarplanning. Voor het team staat dan een scholing gepland voor het houden van effectieve leerling gesprekken. Gezien de omstandigheden is besloten deze middag te verschuiven naar dinsdagmiddag 17 mei 2022. **Op dinsdagmiddag 7 december is er dan gewoon school en zijn de kinderen om 14.30 uur uit.**

INLOOPMOMENT gr 0/1 en 2

Zoals al eerder is aangegeven, zal het inloopmoment op 9 december helaas komen te vervallen.

KERSTBAKJES

Ook dit schooljaar willen wij met alle kinderen weer een kerstbakje maken. Helaas kunnen wij ook dit schooljaar geen gebruik maken van ouderhulp in verband met de aangescherpte maatregelen voor het basisonderwijs. Toch zien wij ieder jaar, dat de kinderen het erg leuk vinden om te doen. Dit schooljaar worden de bakjes gemaakt met de leerkracht in de eigen groep. Dit staat gepland op **woensdag 22 december/vrijdag 24 december**. U hoort dit via de leerkracht van uw kind.

De kinderen mogen dan zelf wat materiaal mee naar school nemen om het bakje mee op te maken. School zorgt voor groen.



KERSTVIERING

Dit schooljaar zullen wij het Kerstfeest vieren op school in de eigen groep. Wij keken er erg naar uit, om het kerstfeest dit schooljaar weer samen met u te kunnen vieren. Helaas is dit niet mogelijk vanwege de aangescherpte maatregelen. Wij vieren met elkaar het kerstfeest op donderdagmiddag 23 december, onder schooltijd. De kinderen zijn de gewone tijd uit.

Wij hebben gekozen voor een gezamenlijk thema:

GOED NIEUWS!

Het programma ziet eruit zoals wij gewend zijn met een verhaal, liederen en declamaties. Aan het eind van de viering ontvangen de kinderen een attentie (verzorgd door de Activiteitencoördinatie) en een (voor)leesboek.

Wij hopen op fijne vieringen. Wij zullen uw aan-

GEBEDSGROEP

Tijdens vergaderingen van de Identiteitscommissie is er wel eens gesproken over het opstarten van een gebedsgroep.

Iedere dag beginnen de leerkrachten met een dagopening, waarbij ook het gebed centraal staat. Wij merken dat kinderen het soms heel fijn vinden om voor iemand te bidden. De leerkrachten vragen dit ook met regelmaat: waar zou je voor willen bidden, of voor wie? Wat zou het dan mooi zijn als er vanuit ouders van de school een gebedsgroep kan worden opgericht. Een gebedsgroep komt enkele keren per jaar bij elkaar om voor de school, leerlingen, ouders, team en andere betrokkenen te bidden.

Wij willen allereerst graag de belangstelling hiervoor inventariseren. Mocht u hier ideeën over hebben, mee willen denken of actief deel willen nemen, dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met de voorzitter van de commissie, mevr. Dieneke den Hartog. Dit kan via het mail-adres: ic@wvobrakel.nl.

GGD - artikel hoofdluis

Met regelmaat ontvangen wij van de GGD informatie op verschillend gebied. In de bijlage van deze nieuwsbrief ontvangt u een artikel van de GGD over hoofdluis.

PSALMEN VAN DE MAAND

In deze maand worden er liederen geleerd die worden gezongen tijdens de kerstviering. Enkele daarvan zijn:

- ◇ Goed nieuws, iedereen moet het horen
- ◇ Psalm 98:2
- ◇ Wees niet bang Maria



WIJ ZIJN OP WEG NAAR KERST

Wij zingen van die wonderlijke nacht.
De hemelkoren zongen voor de herders.
Het kleine Kind was de grote Redder
waar deze wereld zo op had gewacht.

*Heere, U wijst een nieuwe weg,
doet wat niemand had verwacht.
De boodschap van de vrede werd het eerst gebracht
aan de herders op de velden.
Aan de minsten van de mensen.
U was er voor hen.
Juist aan hen hebt U gedacht.*

Wij zingen van Uw wonderlijke werk.
Heere Jezus, vol van God waren uw daden.
Met U begon het jaar van Gods genade:
geen keten en geen ziekte was te sterk.

*Heere, U wijst een nieuwe weg,
doet wat niemand had verwacht.
De boodschap van de vrijheid werd het eerst gebracht
aan de schapen zonder herder.
Aan de minsten van de mensen.
U was er voor hen.
Juist aan hen hebt U gedacht.*

Leer ons groeien, Heere, in kleiner zijn.
Leer ons meer en meer de minste te zijn.
Zo gaan wij de weg van uw koninkrijk.
Heere, U komt dichtbij en U zet ons overeind.

*Heere, U wijst een nieuwe weg,
Doet wat niemand had verwacht.
De boodschap van verlossing
klinkt in onze nacht.
Heere, we hebben niks te geven,
maar we zingen, want we weten:
U bent er voor ons.
U hebt ook aan ons gedacht.*

Bij alle data die in deze brief worden genoemd schrijven we "Deo Volente", wat betekent: Als de Heere het wil en wij in leven zijn, dan zullen we het doen.

Bezoekadres:
Vrijheidslaan 94
5306 BN Brakel

Postadres:
Postbus 42
5306 ZG Brakel

Contact:
tel.: 0418-672220
info@wvobrakel.nl